

EEN CADEAU

van mij

VOOR JOU



Ik kocht voor jou een magazine vol inzicht, inspiratie en levensvreugde. Touchdown Magazine is inspirerend, eerlijk, maar bovenal hoopvol, positief en laat je zien wat er wél mogelijk is.

Daarbij gaat het zeker niet alleen over Down, maar over hoe je in het leven kunt staan. Over liefde, vriendschap en genieten. Over loslaten en keuzes maken. Het laat je nadenken over de maakbaarheid van het leven en inspireert eens na te denken over hoe je zou kunnen bijdragen aan inclusie.

Je ontvangt het magazine in voorjaar 2021. Alvast veel leesplezier!